



A Girl I Know

Yazar: thelake

E-mail: thelake@luplex.com

Artist: cancoydu

E-mail: cancoydu@plankton.merkez-masa.com

Fandom: The Vampire Diaries

Çift: Tyler/Caroline

Derece: PG (13 yaş)

İlgiliye zaman: 2x11'den sonra rastgele bir zaman.

Kelime Sayısı: 2.529

Hikayenin Konusu: Tyler deęişim geçirdiđi günden beri hatıralarının her geçen gün daha da keskinleştiiğini fark eder. Ancak, hatıraları arasında dolaşan insanların arasında öyle bir tanesi vardır ki Tyler onu bir tek aklıyla deęil, kalbiyle de hatırlar.

A Girl I Know

“Hala eve dönebilirsin Caroline...”

Caroline mahzende yere çökmüş, Tyler’ın spor çantasında su şişesini arıyorken cevap vermeyince Tyler bileğine bağlı zincirleri çekiştirerek ona biraz daha yanaştı. “Caroline—” “Tyler,” dedi Caroline ve oldukça tanıdık bir emir tonuyla sesini yükseltmiş, kaşlarını kaldırarak birkaç saat içinde onu öldürmek isteyecek olan adama baktı. “Eve gitmiyorum. Beni bekleyen kimse yok—”

“Annen?”

“Annem bu sene merkezde nöbetçi.”

“Sen de yılbaşını kurt nöbetinde mi geçireceksin?”

Caroline bununla gülümsedi ve “Zevkle,” dedikten sonra tekrar çantaya döndü. “Şişeyi nereye sıkıştırdığını bulabilirsem kurtboğan kokteylini de hazırlayacağım ama—ıyh, iğrenç!”

Caroline çantayı kaldırıp Tyler’a attığında burnunu tutarak ayağa kalktı. “Antrenmadan sonra çantanı boşaltmamışsın, belli. Şişeyi bul ve bana at. Derhal.”

Tyler gözlerini devirerek çantanın dibine uzandı ve şişeyi çıkarıp karşıda bekleyen sarışına attı. Caroline terli çamaşır kokusundan rahatsız olacak kadar çıtkırıldım, ama atılan şişeyi sadece elini kaldırarak yakalayabilecek kadar da çevik, suyla birlikte arkasını döndüğünde Tyler, çantası kucağında, sırtını taş duvara yaslayarak onu izlemeye başladı.

Caroline Forbes, Mystic Falls’un Barbie’si, çalışkan arısı, kontrol delisi, duygusal kızı, Tyler’ın ilk arkadaşı...

Tyler büyük bir dikkatle kurtboğanın sarı yapraklarını suyla karıştıran kızı izliyorken gözleri onun parmaklarına takılmış, en son ne zaman Caroline’nın elini tuttuğunu düşündü. Acıyla kıvrılırken ya da öylesine bir okul gününde koridordan geçerken değil, gerçekten elini tutmak istediği için tuttuğu ilk seferi hatırladığında sırtından yavaş yavaş yükselmeye başlayan acıya rağmen gözlerini kapattı ve kendi kendine gülümsedi...

3 yıl önce...

"Tyler! Tyler—Ty!"

Tyler bahçede basketbol topunu sektiriyorken biraz sonra Caroline sarı bukleli at kuyruğu zıplayarak nefes nefese yanına koşturduğunda kaşlarını çatarak ona baktı.

"Birisi mi öldü, Forbes?"

Caroline gözlerini devirerek başını iki yana salladı, ama cevap vermeden önce Tyler'ın koluna tutunarak biraz olsun nefeslendi.

"Matt, Elena'ya ilan-ı aşk etti—sonunda!"

Tyler bu haberin neresinin onu ilgilendirdiğini ve daha da önemlisi Caroline'ı ne için buraya kadar *koşturabildiğini* anlamamış, kaşlarını çatı.

"Ve?"

"Ve? Ne demek ve? Bunun benim için ne kadar sarsıcı olduğundan haberin yok galiba!? Birincisi, bütün okul önümüzdeki hafta—hatta yıl içinde onları konuşacak. İkincisi önümüzdeki haftasonu Kış Balosu var ve kraliçe seçimleri için kendimi ne kadar parçaladığımı biliyorsun. Eğer bütün çabalarım rağmen Elena kraliçe seçilirse kendimi vururum."

Tyler kaşlarını kaldırarak dikkatini elindeki topa verdiğiinde Caroline atılıp topu ondan kaptı ve kolunun altına alarak sahanın diğer ucuna koşturdu.

"Dansa öğrenci komitesi başkanıyla gidecektim, ama vazgeçtim. Beni sen götüreceksin."

"Götüremem, Vicki'ye teklif edeceğim. Matt'in kafası Elena'yla doluyken beni sallamaz, en güzel zaman—"

"Ne?! Saçmalama! Tyler, burada benim dönem başından beri akıttığım terden, emekten bahsediyoruz. Vicki'ye sevgililer günü dansında sorarsın—"

"Onu yapabilmem için önce sevgili olmamız gerekiyor Forbes."

"Tamam, sonra olursunuz, bu sefer ikimiz dansa gidiyoruz. Okulda Matt ve Elena dışında insanların dikkatini çekebilecek bir şey daha varsa o da ikimiziz."

Caroline topa sarılıp etrafına dönerek yüzünde ışıltılı bir gülümsemeye Tyler'a baktı.

"Düşünsene... Kapılar açılıyor ve Belediye Başkanı Lockwood'un biricik oğluyula Şerif Forbes'un güzeller güzeli kızı kol kola içeri giriyor... Sen smokinlesin, ben gül kurusu tuvaletimle—"

"Biraz abartmıyor musun Caroline?"

MidiTRB 2010

trbigbang.merkez-masa.com

"Hayır. Topunu geri istiyor musun?"

"Lütfen," dedi Tyler ve sabrının sınırlarını belli eden büzüşmüş dudaklarıyla elini uzattı.

"Top, Caroline. Bu tarafa—"

"O zaman beni dansa götür."

"Hayır."

"Evet."

"Hayır—"

"EVET EVET EVET!" diye ısrar etti Caroline ve yerinden zıplayıp topla birlikte Tyler'ın önüne koşturarak tam karşısında durdu. "Fıstık gibi olacağım diyorum, Ty! Hem Vicki ikimizi görürse senin ulaşılmaz olacağını düşünecek ve bir anda karşı konulamaz olacaksın. Bir taşla iki kuş, nasıl?"

Caroline'nın kurnaz göz kırpmasına karşılık Tyler gözlerini devirip sonunda gülümseyerek pes etti ve başını salladı.

"Tamam, kabul..."

Caroline kar bulutlarının arkasındaki güneşi kışkandıracak kadar büyük bir gülümsemeye hafifçe zıplayınca Tyler onun elinin üzerinden topu tutarak genç kızın yüzüne eğildi.

"Ama bir şartla."

"Nedir?"

"Papyon takmam."

Caroline başını geri atarak kahkahayı bastığında Tyler da gülümsüyor, topa vurup Caroline'nın elinden kurtardı ve olduğu yerden bir üçlük atıp tekrar önündeki kıza döndü.

"Elbise uzun mu kısa mı?"

"Uzun," dedi Caroline ve Tyler'ın yüzünde belirmeye başlayan hayal kırıklığına fırsat vermeden göğüs kısmını gösterdi. "Uzun dediysek rahibe cüppesi demedik, Lockwood. Dekolteyi en iyi ben veririm, bilirsin..."

Tyler yüzünde beliren sinsi gülümsemeye bakışlarını Caroline'nın gözlerinden daha aşağı indirdiğinde sarışın kız gülerek onun yüzüne ufak bir tokat attı.

"Fazla hayal kurma, bu sadece bir iş anlaşması."

"Elbette Bayan Forbes," dedi Tyler ve Caroline'nın eldivenli elini tutarak kendi ellerinin arasına aldı. "Emrinizdeyim..."

"Aynen öyle," dedi Caroline ve elinin öpülmesine izin verdikten sonra göz kırpıp kavalyesini bahçede yalnız bırakarak geldiği gibi koşturarak uzaklaştı.

"Bu sefer kafana dikme, lütfen..."

Tyler başını sallasa da Caroline hala pek emin değil, onun önünde diz çöküp kurtboğanla sararmış suyu acıyla kaşları çatılmaya başlamış adamın eline verdi. Tyler kokusuna bile katlanamadığı karışımdan büyük bir yudum alıp yutarken Caroline da onun acısını hissedercesine yüzünü buruşturdu ve Tyler'ın dizlerine bastırarak ayağa kalktı.

"Umarım bu sefer daha kısa sürer."

"Umarım..." dedi Tyler ve derin bir nefes alıp bir büyük yudum daha yuttuktan sonra şişeyi zorlukla bir kenara bıraktı. Caroline onun karnını tutarak iki büklüm yere yattığını görünce hemen yanına koşturdu.

"Tyler—şşş, geçecek, tamam..."

Tyler acıyla inleyerek onun bacaklarına sarılırken Caroline tüm gücüyle dik duruyor, ama kemikleri yer değiştirirken ağlayan adama *hala* bakamıyor, başını çevirip dolmuş gözlerini sımsıkı yumdu.

Tyler biraz sonra nefes nefese Caroline'nın ayaklarının dibine yığıldığında ayaktaki sarışın da gözlerinden yaşlar akarak onun başucuna çöktü.

"Ty?"

Tyler titreyerek gözlerini açtı ve ona bakarken elini uzatıp Caroline'ın sarı buklelerinden birine yavaşça parmağını doladı.

"Hatırlıyor musun?" diye sordu, ama sesi her zamanki oyuncu ve alaycı halinden uzak, sadece bir fısıltı olarak çıkıyordu.

"Neyi?" diye sordu Caroline ve eğilip Tyler'ın başını öptü. "Neyi hatırlıyor muyum?"

Tyler şakağına bastıran dudaklarla gözlerini kapatırken Caroline onun yanında ufacık kalmış, kurtadamın yanan teninin üzerindeki dudaklar iki buz parçası gibiyken Tyler zorlukla konuştu:

"Kış Balosu... Fıstık gibiydin..."

Caroline bunu duyunca bir an duraksadı, sonra hafifçe geri çekilerek yaşlı gözleriyle gülümsedi. "Olacağım demiştim, değil mi?"

Cevap olarak Tyler bir anda kasılarak acıyla bacağına tutarken Caroline onun neredeyse ters dönen bileğini görünce ağlayarak eğilip Tyler'ı boynundan ve omzularından sımsıkı kavradı.

"İyi akşamlar, Şerif Forbes..."

Kapıdaki sarışın kadın gülümseyerek Tyler'ı içeri alırken papyonsuz smokinine şöyle bir bakıp konuştu:

"Caroline da inmek üzeredir, istersen salonda otura—"

"GELDİM! Geldim, kimse oturmasın!"

Caroline'nın sesiyle Tyler başını kaldırdı ve gül kurusu eteklerin ucundan başlayıp yavaşça yukarı çıkarak Caroline'la göz göze geldiğinde genç kız şık bir topuzla tutturduğu saçlarını düzelterek gülümsedi.

"Gidelim mi?"

Tyler sadece başını sallayarak açılmış olduğunu fark ettiği ağzını kapatırken Caroline omuzlarına siyah bir şal sardı ve deniz kızlarının formuna benzeyen elbisesiyle basamakları inip elini Tyler'ın koluna dolayarak annesine döndü:

"Senden önce eve dönmüş olurum anne."

"İyi eğlenceler tatlım," dedi Şerif Forbes ve kapıyı açarken Caroline mutlulukla gülümseyerek Tyler'ın kolunu hafifçe sıktı.

Kısa bir yolculuktan sonra Tyler arabayı okulun park yerinde durdurduğunda Caroline da rujunu tazelemeyi bitirmiş, aynayı kapatarak Tyler'a baktı. "İlk ve son danslarda beni yalnız bırakmayacaksın. Diğer kısımlarda ne istersen yap, tamam mı?"

Tyler yine sadece başını sallayarak cevap verince Caroline onun saf saf bakan gözlerine bakarak güldü. "Fıstık gibi olurum demiştim, değil mi?"

Tyler hafifçe başını silkeleyerek önüne dönerken Caroline da ilerdeki okul binasını işaret etti. "Kraliçe seçilebilmem için önce oraya girmem gerek Tyler. Onu yapabilmem için de arabadan çıkmam lazım ve bu elbise çok dar, o yüzden kalk ve bana yardım et."

"Tamam, tamam..."

Tyler kapıyı açıp elini uzatınca Caroline ona tutunarak döndü ve iki bacağını da aynı zamanda dışarı sarkıtıp ağırlığını Tyler'ın eline vererek ayağa kalktı, sonra da kalçalarında büzüşmüş eteği çekiştirerek oturtup tekrar Tyler'ın koluna girdi.

"Sen de hiç fena olmamışsın," dedi Caroline ve Tyler'ın önü açık ceketine, göğsünü saran gömleğine ve özenle taranmış saçlarına baktı. "Okula hep böyle gelmeni bile isteyebilirim..."

"Anlaşmamız bu gecenin dışında kalan zamanları kapsamıyor, Forbes."

Caroline gülümseyerek omuzlarını silkti ve buz gibi havada Tyler'a biraz daha sokularak buzlu kaldırımlardan yürümeye devam etti.

"Git Caroline."

"Daha değil—"

"GİT!"

"HAYIR, DAHA DEĞİL!"

Tyler acıyla haykırarak yumruklarını yere vurduğunda Caroline zamanın geldiğini anlamış, acı çeken adamın başını son bir kez tuttu ve bir an sonra kapının dışında belirerek demir parmaklıkları çekip kapattı. Elleri artık alışkanlıkla zincirleri dolayarak kilitliyorken, gözleri hala Tyler'da, ona seslendi:

"Dışarda bekliyorum—"

"Nerede olduğunu söyleme—"

"DIŞARDA BEKLİYORUM TYLER. BURADAYIM."

"LANET—CAROLINE, GİT!"

Biraz sonra Caroline hızla ortadan kaybolduğunda Tyler acıyla ağlayarak parmaklarını beton zemine geçirdi ve sırtındaki kemikler güçlü bir kırıdamayla yerine oturduğunda bir insandan çok kurt olan adam öfkeyle bağırarak dişlerini onu tutan demirlere geçirdi.

Caroline iecek standının arkasında bekleyen kızıdan bir kadeh punch alıp glmseyerek teŖekkr ederken birisi gelip belinden tuttuėunda yanına dnerek ŖaŖkınlıkla Tyler'a baktı.

"Ne oldu, sonuları erken mi aıklıyorlar?"

"Hayır," dedi Tyler ve bir kadeh de kendisi alırken Caroline kaŖlarını atmıŖ, hala ona bakıyordu.

"Vicki'nin yanında olman gerekmiyor mu?"

"Vicki'nin beni yanında istediėini kim syledi? Hem benim bir eŖim var."

Caroline bilmiŖ bir glmsemeyle kadehini onunkine vurup bir yudum alırken Tyler kendisininkini neredeyse yarılamıŖ, yarı yolda bir kez daha kadehi kafasına dikti ve bir kenara koydu.

"Dans edelim?"

"Olmaz," dedi Caroline. "Hazır deėilim. Hem sahnede bizim kalibremizde insanlar yok. Matt ve Elena ıktıėında biz de ıkarız."

Tyler gzlerini devirerek boŖ kadehi punch kasesinin arkasındaki kıza sallayıp yeni bir servis daha aldı. Tam kadehi baŖına dikmek zereydi ki Caroline uzanıp onu durdurdu.

"ıkıyorlar, yr."

"Nereden grdn?"

"Ben grrm—Tyler!"

"Ne!?"

"Gmleėinde punch lekesi var—gel buraya."

Caroline onu ceketinden ekip standın arkasına aldı ve bir kŖede dokunulmadan duran soda ŖiŖlerinden birini kapıp kapaėını masanın kenarına vurarak atı.

"Peete."

Punch kasesinin arkasındaki kız anlamamıŖ, ylesine bakıyorken Caroline ona dnp tekrarladı:

"Peete!"

Kız bir tomar peeteyi Caroline'nın eline tutuŖturup kenara ekilirken Caroline biraz sodayı peetelere dkp derhal Tyler'ın gmleėine saldırdı. Tyler baŖını eėmiŖ, hızla silinen gmleėini izliyorken Caroline sanki leke temizlemiyor da bir matematik problemi zyormuŖ gibi kaŖlarını atmıŖ, ufak bir darbeyle son kez gmleėi silip geri ekildi.

"Şimdilik idare eder, kuruyana kadar ceketini çok savurma."

"O nasıl olacak—"

"Dans ederken ben tutarım, gel."

İkisi birlikte piste çıktıklarında Caroline gereksiz insanları geçip Elena ve Matt'in yanında Tyler'ın kollarına girdi. Tyler ve Matt selamlaşırken Caroline de Elena'yla konuşmuş, çok uzatmadan kendi kavalyesine döndü ve Tyler'ın ceketinin önünü hafifçe kapatıp ona bir adım daha yaklaşarak karnını ceketin kapandığı yere bastırdı.

Matt ve Elena dönerek biraz daha uzağa gittiklerinde Caroline göz ucuyla onları izliyor, mırıldandı:

"Yapamadığı bir şey var mı merak ediyorum..."

"Kim?"

"Elena," dedi Caroline ve bakışlarını çevirip Tyler'a döndü. "Ailesi, notları, sevgilisi... Sanki her şey gümüş tepsiyle önüne geliyor. Bazılarımız da hepsi için çalışmak zorunda."

"O bazılarımız sen mi oluyorsun?"

"Şikayet ettiğimden değil," dedi Caroline ama Tyler inanmamış, gülümseyerek genç kızın belini biraz daha kavradı.

"Şu anda yaptığın şey nedir?"

"Saçmalama Tyler. Elena'ya her şey *sunuluyor* olabilir, ama ben onun yapmaya cesaret bile edemediği şeyleri yapabilirim."

"Mesela...?"

"Mesela," dedi Caroline ve etrafına bakındı, ama Elena'nın yapamayacağı bir şey bulamayınca kaşlarını çatarak Tyler'a baktı. "Bulunca söylerim."

"Ben sana şimdi bir tane söyleyebilirim."

"Neymiş?"

"Beni bu salak dansa üzerimde bir smokinle gelmeye ikna etmek."

"Eh," dedi Caroline ve omuzlarını silkti. "Dekolte sözü verse Bonnie bile seni dansa getirirdi. O kadar zor değil—"

"Hey! Tyler Lockwood ona her dekolte sözü veren kızla dansa gelmez, Forbes."

Caroline tüm ışıltısıyla gülümseyerek bildiğini söyledi ve Tyler'ı yanağından öpüp kusursuz dans pozisyonlarını bozarak delikanlının boynuna sarıldı. "Ayaklarım kopuyor, biraz böyle dans edelim."

Tyler bir anda kollarına bırakılan ağırlıkla dikleşirken Caroline'ı biraz daha iyi kavradı ve tuttuğu eli de göğsüne koyup başını sarışın kızın başına yaslayarak adım atmaya devam etti.

"Ve bu senenin Karlar Kraliçesi..."

Caroline nefesini tutarak Tyler'ın koluna sarılırken sahnedeki kız kraliçenin adını söylediğinde Tyler kolunu kıvrarak Caroline'a destek oldu.

"Elena Gilbert!"

Tyler bir şey söylemek için Caroline'a dönecekken sarışın kız onu iterek döndü ve alkışlayan insanların arasından bir hışımla geçip dışarı koştu. Tyler onun arkasından bakakalmış, sahneden kral olarak da Matt'in adı okunduğunda gözlerini devirerek bu salak partinin bitmesi gerektiğine karar vermiş, Caroline'nin arkasından o da salondan çıktı.

"Caroline, neredesi—hey..."

Caroline elinin tersiyle hızla yanağındaki yaşları silip burnunu çekerek duvardan çekildi ve Tyler'a baktı. "Eve gidelim. Ayakkabılar ayaklarımı mahvetti. Tabii, iki çift alabilmek için ucuzlarına uzanırsan böyle oluyor..."

"Elena hak etmiyordu. Dansların salak olduğunu söylemiştim, değil mi?"

"Ben de inanmamıştım," dedi Caroline ve bütün gece yaptığı gibi tekrar Tyler'ın koluna sarıldı. "Ama haklıymışsın Lockwood. Bu hayatımda gördüğüm en salak danstı."

"Şalını almayacak mısınız?"

"Bonnie kullanıyordu, boşver, sonra getirir..."

"Bekle o zaman..."

Caroline beklerken Tyler kolunu ondan çekip ceketini çıkardı ve açarak tuttuğunda Caroline gülümseyerek kollarını sıcacık ceketin kollarından soktu ve Tyler'ın kaliteli parfümünü içine çekerek kollarını kendine sardı.

"Forbes, gitmeden son bir şey daha..."

"Nedir?"

MidiTRB 2010

trbigbang.merkez-masa.com

"Danslar salak olabilir, ama bir dahaki sefere dekolteyle rüşvet vermene gerek yok, sadece sor."

"Ya Vicki?"

"Nasılsa yola gelecek. O zamana kadar biz ikimiz diğerlerinin başlarını döndürmeye devam edebiliriz."

Caroline memnun bir ses çıkararak başını sallarken Tyler da gülümsedi ve genç kızı omuzlarından sararak kendine çekti. "Annenin eve gelmesine ne kadar var?"

Caroline yanına dönüp Tyler'ın bileğini tutarak onun saatine baktı. "Daha iki saat var."

"O zaman pizza yemeye gidelim. Birisi punch'ın içine sağlam bir şey karıştırmış, midem kazınıyor."

"Sarhoş olduysan anahtarları bana ver."

"Olmadım, ama ceketin cebinde."

"Aferin," dedi Caroline ve elini ceketin cebine sokup kontrol ederken dışarı çıktıklarında yüzüne vuran rüzgarla biraz daha Tyler'a sokuldu. "Şimdi de sen donacaksın, koş—"

"Donmam, koşma, yerler buz."

"Koş! Koş!"

Caroline ustalıklı sekerek koşarken Tyler da gülerek onu takip ediyor, ikisi çok geçmeden arabaya vardıklarında kıpkırmızı burunlarıyla birbirlerine bakarak güldüler. Titreyen ellerle kapılar açılıp ikisi de koltuklara çöktüğünde Caroline anahtarı kontağa sokup çevirdi ve hemen kaloriferleri açtı. İkisi bir süre arabanın içine oturarak ısınmayı beklerken sonunda bütün camlar ince bir tabaka buğuyla kaplandığında Caroline başını arkaya yaslayarak Tyler'a baktı.

"Teşekkür ederim Tyler."

"Lafı bile olmaz. Dekolte için kim olsa yapardı."

Bunun üzerine Caroline gülerek ceketin önünü açarken Tyler memnun bir sesle iyice yerine yerleşti ve başını çevirip bir an Caroline'nın dekoltesine bakıp sonra o tarafı boşvererek bakışlarını genç kızın masmavi gözlerine kaldırdı.

"Forbes..."

"Hmm?"

"Elena Gilbert senden daha iyi değil. Hiçbir şeyde."

"Biliyorum," dedi Caroline ve uzanıp parmaklarını Tyler'ın parmaklarına geçirdi. "Ama yine de söylediğin için sağol."

Tyler başını sallayıp tuttuğu eli kaldırdı ve öperek diğer eliyle kapattı. Caroline bu sefer bir şey söylememiş, bir an eline bakıp beklerken hemen sonra tekrar gülümseyerek elini çekti.

"Pizza?"

"Lütfen," dedi Tyler ve emniyet kemerini takarken yolu işaret etti. "Dikkat et, yollar buzludur."

"Ehliyetimi senden önce aldım Lockwood, teşekkürler."

"İki hafta önce."

"İki hafta iki haftadır!"

Caroline arabayı park yerinden çıkarıp yola döndürürken Tyler hala ona yolların buzlu olduğundan bahsediyor, dikkatli olmasını söylüyordu.

Tyler sırtüstü yere yığılmış, bütün vücudu titriyorken nefesleri hızlı, insan formuna alışmaya çalışıyordu.

"Ty?"

Caroline'nın sesini duyduğunda Tyler rahatlayarak gözlerini kapattı ve nasıl çıkacağından emin olmadığı bir sesle konuştu:

"Buradayım..."

Demir kapı açılıp Caroline'nin adımları duyulduğunda Tyler zorlukla yanına dönüp bacaklarını kendine çekti ve çırılçıplak haliyle daha uygun bir hal almaya çalıştı, ama bedenindeki her hücre öyle bir güçle sızlıyordu ki bunu düşünebilmiş olduğuna bile şaşırdı. Hoş, konu Caroline olunca Tyler ne kadar düşünceli olabildiğini her geçen gün daha net hatırlıyordu.

Birazdan birisi gelip ona sırtından sarılıp soğuk eller alev gibi yanan alnına ve boynuna bastırarak onu serinletirken Tyler kendini Caroline'a bırakarak gevşedi.

"Bu sefer daha kısa sürdü," dedi Caroline. Tyler onun ağlamaklı sesini duyunca gözlerini açarak yutkundu.

“Ađlama...”

Caroline başını iki yana sallayarak gülümsedi ve yaşlı gözlerine inat yalan söyledi:

“Ađlamıyorum.”

Tyler başını salladı. “Ađlama, iyiyim.”

“Biliyorum,” dedi Caroline ve eğilip çamura bulanmış olmasına aldırmadan Tyler’ı alnından öperek sırtından omuzlarına sarıldı. “Yeni yıl oldu.”

Tyler bacaklarını henüz tam olarak hissetmiyor, ama yine de acısının azaldığının farkında, elini kaldırarak Caroline’nın başına koydu.

“Mutlu yıllar, Forbes...”

“Mutlu yıllar, Lockwood...”

SON

Tarih: 12.12.2010 – 19:20